

# Nieuwjaarsspeech burgemeester Blanksma

Concert Rotary Helmond – zondag 13 januari 2019

“Laten we de toekomst delen”



Dames en heren, van harte welkom.

Vandaag, bij het veertiende concert van de Stichting Helmond Ontvangt – Helmond Geeft.

Een bijeenkomst waarmee we het nieuwe jaar markeren. En waarmee het bedrijfsleven, en zeker het MKB in onze regio, een warme hand uitsteekt richting de stad.

En vooral naar de mensen die dat hard nodig hebben. Dat is nodig.

Ook of wellicht wel juist in tijden van voorspoed.

Want laat duidelijk zijn: er lonkt een fraai perspectief. Helmond had een prachtig 2018 om op terug te kijken, en die lijn trekken we in het nieuwe jaar door. Met zichtbare vernieuwingen en sociale verbeteringen. We bouwen door aan een stad die groeit in populariteit. Helmond – en daar dragen velen van u aan bij – is een krachtige motor binnen de Brainport-regio. Samen brengen we die regio en onze stad verder. Via een innovatieve, circulaire economie. Via oog voor vergroening en verduurzaming. En door zo constant te werken aan een optimale tango, waarin welvaart en welzijn elkaars danspartners zijn.

Ik hoop dat u zich beseft hoe hard dat laatste nodig is. De huidige tijd vraagt namelijk om rekenschap. Van ons. Van u, van mij. Rekenschap dat het ritme van de hoogconjunctuur van onze regio voor velen misschien zinnenprikkelend is, maar voor anderen juist veel te snel gaat.

Groei in jaarcijfers betekent niet vanzelfsprekend ook een stijging in het collectieve geluksgevoel.

Sterker nog: de kloof wordt soms pijnlijk zichtbaar. Dichtbij, verder weg.

Zowel mondiaal als lokaal is perspectief té vaak niet iets van ons allemaal.

Terwijl de toekomst er juist om vraagt te worden gedeeld.

We zagen het enkele jaren geleden, met de grootschalige komst van vluchtelingen naar Europa.

In Nederland is de onrust daarover inmiddels weggezaakt, maar ik was afgelopen december in Lissabon en ik kan u zeggen: de angst voor de toekomst in Zuid-Europa is groot.

Niet omdat mensen daar tegen de komst van vluchtelingen zijn. Allerminst.

Sterker nog: er ontstaat steeds meer mededogen. Steeds meer initiatieven om mensen te helpen.

Maar wel omdat de problematiek groeit. En daarmee te veel mensen boven het hoofd reikt.

Het is niet vreemd dat deze mensen niet in staat zijn zich ook nog over de issues van globalisering te buigen. Vandaag gehuld in gele hesjes. Als schreeuw, als noodkreet, als teken van angst.



# Nieuwjaarspeech burgemeester Blanksma

Concert Rotary Helmond – zondag 13 januari 2019

“Laten we de toekomst delen”



Ik ben benieuwd wat u hiervan vindt. Ziet u het als een gevaar? Als een dreiging?

Of juist als een kans?! Vanuit mijn positiviteit neig ik naar dat laatste.

Misschien wel de mooiste kant van mijn ambt als burgemeester is dat ik dagelijks mensen spreek.

Vol plannen, vol energie. Vol goede moed. Architecten van de toekomst.

Architecten van een toekomst voor iedereen. Hun idealisme geeft me het vertrouwen dat we de onderhuidse onvrede kunnen keren. Daarbij hou ik me vast aan ons eigen talent.

Onlangs werden in de krant tien jonge mensen uit Helmond geportretteerd die allemaal op hun gebied het verschil kunnen gaan maken in de toekomst. Zoals Tommie Niessen, afgelopen maandag uitgeroepen tot Helmonder van het Jaar, boegbeeld in de zorg. Daisy Mertens, uit Helmond, misschien straks wel de beste leerkracht van de wereld. En Lex Hoefsloot, visionair, genie en idealist ineen, met zijn vergevorderde plannen voor de LightYear One.

Deze mensen, Helmonders, delen hun inspiratie en energie. Voor een betere wereld en een toekomst voor iedereen. Als burgemeester word ik door hen geïnspireerd. Eind 2018 was ik met het college en de gemeenteraad op bezoek in de Binnenstad-Oost. Een heerlijk, authentieke wijk. Met echte Helmonders. Een wijk waar veel ten goede is gekeerd. Maar ook een wijk waar de inwoners gemiddeld nog altijd zo'n zeven jaar korter leven dan in de sociaal sterkere wijken van de stad. Als ik enerzijds hun positieve verhalen hoor en anderzijds die treurige cijfers zie, weet ik meteen weer waarvoor we het allemaal doen. Voor een lonkend perspectief voor de hele stad. Want of het nu om de komst van vluchtelingen, de kosten van de energietransitie of het schrijnende tekort aan goede en betaalbare woningen gaat: Door te luisteren naar de zorgen en rekenschap af te leggen, kunnen we de vooruitgang veel beter delen. En de toekomst zo echt iets van iedereen laten zijn.

Die missie ga ik ook in 2019 graag aan. Met Helmondse talenten, koplopers met een missie.

Met het nieuwe, energieke Helmondse stadsbestuur. Maar bovenal met u: ondernemers, inwoners, mensen – zonder uitzondering – met een maatschappelijk hart. Doet u met mij mee?

Vanuit die gedachte wens ik u, namens het voltallige gemeentebestuur van Helmond, een goed en gezond 2019. Volgens alle economische voorspellingen opnieuw een jaar waarin een mooie toekomst lonkt. Laten we er elke dag een bijdrage aan leveren om die toekomst er ook echt een van iedereen te laten zijn.

