

# Nieuwjaarspeech burgemeester Blanksma

## zaterdag 1 januari 2022



Lieve stadsgenoten,

‘We gaan elkaar weer ontmoeten’, dat zei ik een jaar geleden vol vertrouwen. Wie had kunnen denken dat ik hier opnieuw zónder u zou staan. Dat we wéér in een lockdown zouden zitten. Het was de tweede stille kerst op rij. Weer hebben ondernemers de deuren moeten sluiten, weer moeten we onze contacten tot het minimale beperken. Dat past niet bij de sociale mensen die wij zijn. Zo tegennatuurlijk. Ik mis u. We missen elkaar. De Brabantse gezelligheid, de Helmondse gemoedelijkheid. Onze stad, nu veel te stil. Zo vaak bezongen door onze geliefde dichter Bert Kuijpers:

De zaterdagse markt,  
omspeeld door klokkenluiden,  
het kroegrumoer van het Havenplein,  
‘t zal voor een ander anders zijn.  
hij zal het wellicht duiden  
als akelige kakofonie  
voor mij is ‘t pure poëzie

Wie kon het mooier verwoorden dan hij?

Taalkunstenaar, stadsdichter en icoon Bert Kuijpers overleed in maart. Als geen ander bracht hij verbinding in onze stad. Bij zijn leven, bij zijn afscheid. Bert zat in de harten van mensen. In mijn hart. Hij hield van Helmond en Helmond hield van hem.

Ook na zijn overlijden bracht Bert verbinding. De stad huilde, de stad eerde. Binnen enkele maanden lag er een fantastisch initiatief voor een eerbetoon. Een monument bij de entree van Het Speelhuis, de plek waar ik nu sta. Ontworpen door andere cultuurmakers in de stad, voor wie hij een bron van inspiratie was. En, hoe mooi, binnen de kortste keren wás het er. Geen lange vergaderingen, geen rompslomp. Gewoon samen zorgen dat het voor elkaar komt. Verbonden in liefdevolle herinnering.

Hartverwarmend in deze verwarrende tijd. Want waar de saamhorigheid in het begin van de crisis groter was dan ooit, leek dat in het afgelopen jaar een beetje te kantelen. De stemming in het land, onze eigen gemoedsrust, volgde de grillige grafieken van de besmettingscijfers. Tussen hoop en vrees, tussen geruststelling en teleurstelling. Velen – ik ook – kijken met verbazing naar de verruwing in ons land en in het publieke debat. Mensen lijken soms lijnrecht tegenover elkaar te staan. Ik begrijp de frustratie, ik begrijp de onmacht. Maar het helpt ons niet om steeds maar weer de scherpste op te zoeken. Mensen die je niet eens persoonlijk kent voor van alles en nog wat uit te maken. Respect voor elkaar is de kurk waarop onze samenleving drijft.



# Nieuwjaarspeech burgemeester Blanksma

zaterdag 1 januari 2022



Laten we ook niet vergeten dat de overgrote meerderheid het beste voor heeft met elkaar. Veruit de meeste mensen maken er 'gewoon' – tussen aanhalingstekens! – het beste van. Zijn niet bezig met hun eigen gelijk, maar zetten er samen de schouders onder. Helpen elkaar, bedenken nieuwe initiatieven om verbonden te blijven. Dát zijn de mensen die onze stad overeind houden. De verpleegkundige, de leerkracht. De vele vrijwilligers, waar Helmond om bekend staat. Die de orgels in het gloednieuwe draaiorgelmuseum onderhouden. Die workshops voor onze jeugd geven, desnoods vanachter een beeldscherm. Of denk aan de student die de boodschappen doet voor haar oude buurvrouw. Jong en oud die voedselpakketten samenstellen voor inwoners die het moeilijk hebben. Of een schoonmaakactie houden in het Weverspark. Dáár zit de kracht van onze samenleving.



Ook voor mij als burgemeester is deze periode een zoektocht. Ik mis de samenkomsten, de spontane ontmoetingen in de stad. De kleine gesprekjes en de bijzondere verhalen op straat. Juist dát wat het burgemeestersambt zo mooi maakt. Dagelijks ontvang ik brieven en e-mails van mensen die hun twijfels delen, hun verhaal vertellen. Soms kan ik helpen, soms slechts een luisterend oor bieden. En heel soms... is dat ook genoeg.

Ik ben dankbaar voor uw geduld. Voor uw inzet. Het maakt me onwaarschijnlijk trots op Helmond. Samen zijn we op zoek naar een nieuw evenwicht. Dat vraagt lef, durf en veerkracht. En als we érgens om bekend staan als Helmonders...

Want laten we wel wezen: de stad heeft dit jaar zeker niet stilgestaan. Er is ook veel moois gebeurd.

Dan denk ik bijvoorbeeld aan onze Paralympische helden: Amy, Frederique en Niels. Over veerkracht gesproken! Deze jonge mensen zien geen beperkingen, maar juist mogelijkheden. En zijn op die manier een inspiratiebron voor velen. Ik mocht de Brainport Human Campus van Jeroen Driessen hier in Helmond openen, een plek waar werkgeluk, inspiratie en verbinding voorop staan. Nóg zo'n mooie plek: de nieuwe vestiging van het Summa College op de Automotive Campus. En ik mocht het predicaat 'Koninklijk' uitreiken aan Kuijpers, een echt Helmonds familiebedrijf dat al 100 jaar bestaat.

Een ander mooi moment waar ik aan terugdenk is Kempel in Concert. Jonge, toekomstige vakleerkrachten die muziekonderwijs weer terug in de klas brengen. Niets werkt zo verbindend. Als ambassadeur van "Meer Muziek in de Klas" zet ik mij in om alle jeugd in Helmond kennis te laten maken met muziek. Muziek haalt het beste uit onze kinderen.



# Nieuwjaarsspeech burgemeester Blanksma

## zaterdag 1 januari 2022



Zo bouwen we door aan de toekomst in onze stad. Ook letterlijk. U ziet het zodra u de deur uit stapt. De hijskranen zijn overal. Er komen duizenden woningen bij. En dat is hard nodig, want de woningnood is hoog. In Helmond hebben we de ruimte om te bouwen – en dat doen we ook. Zodat iedereen hier een plek heeft om thuis te zijn. Waar je elkaar kunt ontmoeten, waar kinderen veilig buiten kunnen spelen, waar je op je fiets naar je werk kunt. We kijken hoe we de stad bereikbaar houden, zorgen voor slimmer en duurzamer vervoer. We investeren in veilig, groen en gezond, met respect voor onze aarde. En natuurlijk moet zo'n grote stad volop ontspanning en cultuur bieden. Want een stad zonder cultuur is een stad zonder ziel.



Geen koude bouw, maar warme groei.

Met het bouwen van huizen, het aanleggen van wegen, het ontwikkelen van bedrijventerreinen zijn we er niet. We gaan naar meer dan 100.000 inwoners in onze stad de komende jaren. Deze mensen maken onze stad. Een stad waar iedereen er toe doet. Waar je gelukkig bent. Zo'n stad heeft een sociaal gezicht, is veilig, mag iedereen zijn zegje doen, wordt naar elkaar geluisterd. En hebben we oog voor diegene die niet meekunnen in de snelheid van onze samenleving. Een opdracht aan ons allen.

Het vertrouwen in de overheid is lager dan ooit. Dat raakt mij. Ook ónze inwoners voelen zich soms onvoldoende gehoord. De Coronacrisis heeft hier ook geen goed aan gedaan. Ik hoor nog te veel van onze inwoners dat de overheid niet toegankelijk is, dat procedures ondoorzichtig zijn, dat er onvoldoende geluisterd wordt naar wat hen bezig houdt. Regelmatig heb ik hierover gesprekken met onze inwoners. Voor mij als uw burgemeester een grote opgave om het herstel van vertrouwen blijvend te agenderen. We mogen elkaar niet verliezen. De wij-zij discussie brengt geen enkele verbinding en leidt tot niets.

Ik sluit af met de slotwoorden van een van de mooiste gedichten van Bert Kuijpers, een ode aan Helmond.

“Zie in de stad – zo veel verguisd  
de ziel van echtheid die daar huist.  
'Ik hou van Helmond' is zijn refrein.  
Alliteratie!  
Dat kan geen toeval zijn.”



# Nieuwjaarspeech burgemeester Blanksma

## zaterdag 1 januari 2022



Vol trots mag ik vandaag de stimuleringsprijs 2022 van Helmond uitreiken.

Een stimuleringsprijs voor initiatieven die het afgelopen jaar zijn ontstaan en die een voorbeeld zijn voor onze stad. Een initiatief wat een bereik heeft waar je u tegen zegt. En dat gedragen wordt door vrijwilligers en dat mag ik vandaag doen aan We Care Helmond. Jullie zijn maar met z'n dertien, maar bereiken met jullie acties een veelvoud aan inwoners. Jullie laten zien dat jongeren heel positieve dingen kunnen doen voor de stad. Jullie denken bijvoorbeeld mee over de ontwikkelingen in de Binnenstad en in andere wijken. Maar steken ook de handen uit de mouwen, bijvoorbeeld door voedselpakketten samen te stellen en door te koken voor eenzame mensen. Het zijn dit soort initiatieven die de stad kleur op de wangen geeft. Echt verbinding maakt. En laat zien dat een nieuwe generatie klaar staat.

Van harte gefeliciteerd met deze prachtige prijs. Ik zou zeggen ga door zodat we overal in de stad iets van jullie prachtige kracht merken. Complimenten, TOP!

Lieve stadsgenoten, we gaan elkaar weer ontmoeten. Zo ben ik begonnen. Zo eindig ik. Ik mis jullie.

Ik wens u een mooi, liefdevol, gezond en een gezellig 2022.

Ben lief voor elkaar.

Dank u wel.

